

Mini “AardbeienOorlog” te St Joris Winge.

Het gaat goed zeggen
Politici, maar mensen
verdragen toch steeds
minder van elkaar.

Betekom / Tielt Winge 12 mei 2007.

De politiek beweert in koor dat het heel goed gaat met onze economie, maar wij weten allemaal dat dit, behalve verkiezingspropaganda, ook een flagrante leugen is. De klassieke pers voert, hand in hand met de politici, deze leugens op als een goed-nieuwsshow. Journalisten hanteren de pen van hun politieke hoofdredacteurs ; pure demagogie. Morsum Magnificat brengt "Ander nieuws" en steekt er dus, tot ongenoegen van de klassieke pers en haar kontlikjournalisten, met kop en schouder boven, daarom worden ook wij gediscrimineerd.

Te goedkoop.

Wetenschappers waarschuwen al vijftig jaar voor problemen met het klimaat, maar niemand luisterde er naar, pas nu begint de politiek zich ermee te bemoeien, maar we zijn er zeker van dat het wéér verkeerd loopt Vanaf het moment dat dié bende zich ermee gaat bemoeien is het vast en zeker naar de knoppen.

Nu gaat men vooral "Zonnepanelen" promoten, de bedrijven die daar weer grof geld mee gaan verdienen, worden door de politiek gepromoot en wie gaat voor die zakkenvullerij weer de rekening betalen : WIJ !!

Welles, nietes.

Omdat dit jaar de zomer vroeg kwam en de aardbeien dus veel zon hebben gekregen, zijn ze veel vroeger rijp en dat heeft zo zijn impact op de prijs en de concurrentie.

Er staan momenteel tientallen kraampjes langs de wegen, ook langs deze naar het "Gouden Kruispunt" te Sint Joris Winge (baan naar Aarschot). Een landbouwster die aan haar land, waarop ze aardbeien teelt, ook een kraampje heeft staan, kreeg daar het gezelschap van een andere persoon die ook wat wil verkopen, maar dat zag de landbouwster niet zitten. De andere partij verhuisde naar de wat verderop gelegen grote parking. "De wet zegt dat ge alleen maar aardbeien aan het publiek moogt verkopen aan het stuk grond waar ze geteeld worden" zegt de boerin kwaad, "daarbij, hij en zijn vrouw zijn invalide,

ik ben zelfstandige".

Pesten.

We trekken naar André die niet welkom was op zijn vorige standplaats, maar hij was tweehonderd meter verder op de grote parking, waar hij



André Grauwels laat zich niet intimideren en blijft op de parking staan.

nu staat, óók niet welkom . Freddy, de eigenaar van een hamburgerkraampje, is meteen naar André gekomen om in dreigende taal te zeggen, dat hij niet moest proberen om in de weg te staan....

Mentaliteit.

Freddy staat al jaren op de parking te Holsbeek en verkoopt daar hamburgers maar dat geeft nog geen recht op één of ander "Monopolie".

Vijf jaar geleden reed een auto aan grote snelheid van Sint Joris Winge naar Aarschot, ter hoogte van de parking gaat de weg lichtjes naar beneden en ging de auto uit de bocht en knalde op de hamburgerkraam. Freddy raakte zwaar verbrand en zijn kraam werd tot schroot herleid.

Nu staat Freddy er al weer een poosje met een totaal nieuwe uitrusting, maar blijkbaar beschouwt hij zich als de "King of the parking".

Als we naar Freddy stappen en hem zeggen dat aardbeienverkoper blijkbaar, in tegenstelling tot hemzelf, de gevaren nog niet kent, sneert Freddy meteen : "Dat moet hij weten, ik kan

er ook niets aan doen dat hij "ginder" (doelend bij de boerin -nvdr-) is moeten vertrekken ...

Dit geeft de huidige mentaliteit van de mensen aan. Een verkoper van aardbeien kan nooit concurrentie zijn voor iemand die hamburgers verkoopt, het geeft dus alleen aan hoe triest onze

maatschappij evalueert en dat heeft alles met politiek te maken, het gaat slecht en gunnen elkaar niets en daarmee basta.

Controles.

André klaagt er over dat hij op de parking al drie keer door de Politie werd gecontroleerd en dat hij met alles in orde is, "ik heb een leurkaart" zegt de man. Wij hebben ze niet gevraagd, maar vermits er al drie controles waren en hij daar nog steeds staat, zal de Politie maar weinig kunnen doen. Zou het intimidatie kunnen zijn ? Wij hebben ons licht hier en daar opgestoken o.m. bij het FAVV, (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van het Voedselketen) bevoegd voor deze materie, maar nergens hebben we iets kunnen vinden dat aangeeft dat het verkopen van aardbeien op die parking niet zou mogen, zeker niet als de persoon een leurkaart heeft. Zoals gewoonlijk zijn er echter geen duidelijke wetten van kracht zodat ook hier weer de vrije interpretatie geldt.

Erik Verbeeck ©