

**Het é nige alternatief ?**

# ICC Gent uit de voegen voor het Vlaams Belang Congres.

Nokvolle zaal met ruim 1300 Vlaams Belang aanwezigen.

Betekom / Gent 3 maart 2007.

**Onder het moto ' Het é nige alternatief ' hield het Vlaams Belang vandaag haar Congres dat als start voor de verkiezingen op 10 juni moet aanzien worden.**

## Resoluties.

In de voormiddag heeft de partij het Vlaams Belang de koppen bij mekaar gestoken om een 5- tal resoluties te stemmen.

Deze resoluties moeten het bochtenwerk van de machtspartijen nog meer accentueren. Het Vlaams Belang stelt dat de Vlaams traditionele partijen doodsbang zijn van de Franstaligen en wij moeten hen daarin gelijk geven, het kan op de huidige manier met de verhouding tussen Wallonië en Vlaanderen écht niet verder, Vlaanderen is de melkkoe van Wallonië.

## Gratis Juridische bijstand.

Alhoewel het idee voor deze resolutie moet zijn ingegeven omdat Vlaams Belang leden uit de vakbonden, vooral A B V V, worden gezet is dit toch geen slecht idee.

Volledig akkoord met het feit, dat de democratie alleen bestaat wanneer men in het gareeltje loopt, wanneer men het aandurft om nog maar een oogje naar het Vlaams Belang te pinken, dan is meteen het hek van de dam, de democratie bestaat dan niet meer.

Het is een positief punt dat het Vlaams Belang uiteindelijk de verdediging gaat opnemen voor degenen die, doordat ze Vlaams Belang sympathisant of lid zijn, gediscrimineerd worden.

Het is Marie-Rose Morel die daar de kar gaat trekken, dus afwachten wat dat in de praktijk geeft.

## De stille Dewinter.

We hebben de Aentwaerpse belhamel gisteren wel gezien maar niet gehoord, Dewinter werd op de eerste rij wel naast Marie-Rose Morel gepositioneerd, beide wisselden af en toe wel vriendschappelijke gesprekken (of was het politieke mimiek ?), maar voor de rest bleven beiden op de achtergrond, ze waren "aanwezig".

## Jurgen ?

Hoe het komt dat Jurgen Verstrepen

nergens te bespeuren was, hebben we niet gevraagd, men zou ons toch met é én of andere kwinkslag wandelen gestuurd hebben, maar we hebben onze eigen ideeën daaromtrent.

## De resoluties van het Vlaams Belang.

1. Van staats Hervorming naar straatshervorming.
2. Immigratie: Europa voor de keuze.
3. Criminaliteit : De angst van kamp veranderen.
4. Een beter Vlaanderen voor een lagere prijs.
5. SOS Democratie.
6. Waarden en normen.

## Coveliers.

Frank Vanhecke had tijdens de persconferentie van 13.30u al aangekondigd, dat Hugo Coveliers aanwezig zou zijn, Coveliers aast nog altijd op een post(je) in de Antwerpse Politiek en het Vlaams Belang is daarvoor zijn springplank.

de speech (in de soms sappige proza) van Gerolf Annemans legde de juiste klemtonen op de juiste onderwerpen. Alhoewel het carnaval te Aalst al voorbij is, is het niet uitgesloten, dat Annemans bij de ajuinen met carnaval wat inspiratie was gaan opdoen, Verhofstadt en Onckelincx waren, zoals we dat van Annemans gewend zijn, de politieke kop van jut.

Maar het is in België blijkbaar permanent Carnaval, Onckelincx kan het blijkbaar goed met Verhofstadt vinden, maar wij Vlamingen zijn daar wel de dupe van.

## Het é nige alternatief ?

Wanneer we de verhouding (welvaart, werkgelegenheid, etc.) Vlaanderen / Wallonië vandaag bestuderen, dan moet iedere Vlaming toch beseffen dat Vlaanderen de welvaart in Wallonië deels betaalt, de vraag welke baten Vlaanderen daarbij heeft moet iedere Vlaming aan zichzelf stellen. Het op peil houden van de miljarden Vlaams geld naar Wallonië is alleen belangrijk voor enkele politici, vooral de PS moet hieruit politieke munt slaan. Wat Frank Vanhecke tijdens het congres beweert, is juist, wie voor de VLD stemt, kiest voor de SP, de VLD laat zich, om in het zadel te kunnen blijven, door Di Rupo de les lezen.

*Het Vlaams Belang is wellicht het*



foto MORSE-Press VOF ©

De 1200 zitplaatsen van het ICC te Gent waren niet voldoende, bijkomende stoelen dienden te worden geplaatst.

## Vandermeersch en Annemans : Overtuigende toespraken.

Alvorens Nationaal Voorzitter Frank Vanhecke als laatste spreker het congres mocht afsluiten, werd voordien de sfeer in de zaal volledig beheerst door twee uiterst geslaagde en overtuigende pleidooien, die van Anke Vandermeersch,

*é nige alternatief, maar ze hebben nog nooit niets kunnen bewijzen, kunnen ze het wel. Zullen ze, eens dat ze mogen meedoen, het spelletje ook niet meespelen, zoals al de rest dat doet ?*

*Hagen Goyvaerts vindt in een reactie dat ze op zijn minst het recht van de twijfel hebben, dat is misschien ook waar.*

© Erik Verbeeck