

Rudi VRANCKX is de historicus die voor het tv-journaal van de VRT reeds jaren bepaalde Midden-Oosten politiek volgt, wat Rudi Vranckx nu precies beoogt is ook niet gekend, voor zichzelf misschien maar beter.

Hoe dan ook heeft de opkomst gisteren avond te Kortenberg de verwachtingen ver overtroffen.

Betekom/Kortenberg
5 december 2006

Heden avond stelde RUDI VRANCKX zijn boek "Geesten van het avondland" voor in de bibliotheek te Kortenberg, mede door de publiciteit die Rudi van collega's, ondermeer via Radio 2 Vlaams Brabant kreeg was, zoals men dat pleegt te zeggen, "het kot te klein".

vuilniszak met 9 afgehakte hoofden gevonden. Buitenlanders hebben dat gedaan, zegt hij met de nodige emoties, hij vreest voor het leven van zijn familie.

Juli was een recordmaand met officieel meer dan 1800 doden, andere bronnen hebben het over 100 doden per dag.

Ook Jassim vermoord.

Misschien moet ik mijn boek maar aan YASSIM en alle anderen opdragen, aan hen die steeds achterblijven, geen geesten (doelend op de zelfmoordenaars), maar mensen van vlees en bloed, gevangen in een



Geesten van het avondland

© Morsum Magnificat®

Rudi Vranckx

Rudi wist gedurende twee uren de vele aanwezigen dermate te boeien dat het muisstil was, zelfs zo stil dat een piepklein alarmerend <alarm>signaaltje van de inkomdeur (ruim 20 meter verder) storend werkte, Rudi lachte dat weg met de kwinkslag; er zal toch geen bom ontploffen.

Hoofden in een plastic zak.

De avond werd ingezet met het verhaal van een telefoongesprek met JASSIM die in Irak al drie jaar tolk en manusje van alles is voor Rudi Vranckx.

De man was Kolonel in het Iraakse leger onder Sadam maar werd weggezuiverd omdat hij sjiiet was. Het blijkt een zeer emotioneel telefoongesprek te zijn. "Ongezien voor een Iraakees" legt Rudi Vranckx uit. JASSIM vertelt o.m. dat vlak voor hem, in Bagdad, de zoveelste bom is ontploft, de gruwel is op zijn netvlies gebrand, in zijn straat is een

geschiedenis waarvoor ze niet zelf gekozen hebben.

Ruim één week geleden is het bericht gekomen dat Jassim (cynisch genoeg heeft hij het boek nooit gezien) zelf vermoord is, ondertussen werden er in oktober meer dan 3700 doden van terreuraanslagen geteld

Roots van het Moslimterrorisme.

Op de achterkant van het Boek "Geesten van het avondland" geeft Vranckx een soort definitie van het Moslimterrorisme en ook tijdens de voorstelling van zijn boek had hij het veelvuldig over het sluipend gif in de geesten van de zelfmoordenaars die overal ter wereld aanwezig zijn.

Geesten van het avondland.

In het 300 bladzijden tellend boek, waarin Rudi Vranckx de roots van het Moslimterrorisme poogt te behandelen, worden cijfers van slachtoffers van de oorlog in Irak gegeven en ook citaten van de moordenaars verantwoordelijk voor

de onthoofding van de Amerikaanse gijzelaar Nicolas Burke

Aanslagen.

Rudi Vranckx overloopt ook andere aanslagen zoals in Casablanca, Madrid, Londen, heeft het ook over de eerste Belgische zelfmoord terroriste in Irak (een vrouw uit Charleroi), de verblijfplaats van terroristen in Brussel, de achterhaalde tactieken, de moderne technieken en, voor hun communicatie, het veelvuldig gebruik van het Internet door de Al-Quada terroristen en vele andere belevenissen en verhalen.

Het boek kost 19,95 Euro en is uitgegeven door Meulenhoff / Manteau Mechelsesteenweg, 203 2018 Antwerpen www.manteau.be of www.maulenhoff.nl

Erik Verbeeck