

De ijver van de ambtenaren. Vier kijken en één werken.

Betekom 13 juni 2007.

Een lezer van Morsum Magnificat stuurde ons een merkwaardige vaststelling van de wijze waarop gemeenteambtenaren een klusje uitvoerden.

Slot vervangen.

Het vervangen van een deurslot (cilinder) is voor een hobbyist een fluitje van een cent, maar lezer N. deed een andere merkwaardige vaststelling en stuurde ons behalve een foto, ook onderstaande tekst.

Naam en adres bij de redactie gekend.

Ambtenaren,

Ergens in Vlaanderen is een gemeente ambtenaar bezig met het vervangen van een deurslot.
Gelukkig word dergelijke complexe bezigheid ondersteund door 4 collega sympathisanten / gemeentebedienden waarvan er zelfs een met zijn gsm nog bijkomende inlichtingen aan het inwinnen is allicht van den Burgemeester of misschien wel van de leverancier van het deurslot .



De houten spie onder de deur moet de plaatsing wat gemakkelijker maken ...

NVDR - Als er dan Oost Europeanen en Allochtonen zo'n klusjes straks voor 1/5e van de kostprijs komen klaren, dan gaan de v(k)akbonden waarschijnlijk protesteren ... er moeten meer hooggschoolde allochtonen aan de slag komen zie de VDAB (Het interimkantoor van de allochtonen) onlangs op een congres te Genk (zie MM 141).