

Waar blijven de Vlamingen ?

Solidariteit tussen de Walen is veel groter, Vlamingen zijn hypocrieten.

Ternat / Brussel 18 november 2007.

Het verschil in mentaliteit tussen Walen en Vlamingen is torenhoog, zelf de locatie die voor de betoging is uitgekozen illustreert dat (Belgacomtoren).

Wallonië krijgt de sympathie van het Franstalig Koningshuis dat zes miljoen Vlamingen in het gezicht slaat.

Vlaanderen moet een betoging naar het paleis van Laken organiseren en ondermeer eisen dat de dotatie van Koning a rato van het aantal Vlamingen in België wordt afgenomen.

Onevenwicht in België kan niet blijv en duren.

De structuur van België mag gerust blijven zoals deze nu is, maar de boekhouding moet correct worden opgemaakt, baten en lasten van Wallonië en Vlaanderen moeten apart worden bekeken. Het is onweerlegbaar dat Wallonië té veel op de welvaart van het veel harder werkende Vlaanderen teert, de facto profiteert en daaraan moet

een einde komen. Natuurlijk dat Wallonië zich verzet tegen éne

wijziging, ze rekenen op de centen uit Vlaanderen.

Vlaanderen.

Er was ook één iemand uit Vlaanderen met een handtekeningen actie onder het

motto "RED DE SOLIDARITEIT", Bart Meuleman verzamelde handtekenin

gen, het waren er deze morgen dertigduizend zei Bart en we hopen er tachtigduizend te verzamelen (www.reddesolidariteit.be), op zes miljoen Vlamingen is dat toch maar een peulschil.



www.morse-press.be
D a g n i e u w s ©

MORSE-Press



Alorsum Magnificat®



UPP

Erik Verbeeck - ©