

Rotselaar : Ruimt DIFTAR ook mini autokerkhof op ?

Buren zijn niet blij met het mini autokerkhof.

Ternat/Rotselaar/Wezemaal
18 december 2007.

In augustus 2007 trokken we, vergezeld van Luc Lamine, naar de "Floere Bloes" in Wezemaal, een jeugdlokaal dat in een wat verwilderde omgeving ligt, het is in die omgeving waar Willy Beerens zijn chalet diende af te breken. Niet zo fraai, want een ander staat er nog steeds.

spreken over de mentaliteit van de Rotselaarse kroegbaas / burgemeester Dirk Claes, wéér iemand die het niet eens is met de

13 hebben we al aange-
toond dat de natuur in de omgeving van de Floere Bloes nogal bezoedeld is met afval, een sluikestort,

en dat alle politici uit hetzelfde hout gesneden zijn, toegevingen en concessies doen, mond en ogen dichtdoen om toch maar mee te kunnen spelen is ook te Rotselaar duidelijk. In de buurt van de Floere Bloes vinden we zowaar een mini autokerkhof.



De buren vinden het onverantwoord dat al die autowrakken daar maar blijven liggen.

Frans De Cat.

Als we bij Franske, slippendrager van Dirk de kroegbaas, informeren duurt het niet lang of de telefoon wordt ingelegd. Hij weet niets van wrakken. Franske heeft niet genoeg met mijn naam, hij moet ook nog persé weten van welke gazet ik ben, als ik dat niet meteen zeg, gooit het boerke van Rotselaar de telefoon in.

Verschil moet er altijd en overal zijn.

Willy Beerens, die in tegenstelling tot een overbuur zijn chalet diende af te breken, is niet te

gang van zaken in Wezemaal en Rotselaar.

Sluikstorten.

In het artikel in Morsum Magnificat 146 op blz 11 en

maar dan op een flagrante wijze.

Autokerkhof.

Hoe politiek, zowel op laag als op hoog niveau, werkt

Meer in Morsum Magnificat 149.

MORSE-Press



Morsum Magnificat®



UPP

Erik Verbeeck - ©