

Begijnendijk : Automobilisten zijn wielertoeristen beu.

Alleen Morsum Magnificat durft het aan om klachten te publiceren.

Ternat / Begijnendijk
13 januari 2008.

Veel automobilisten in Begijnendijk zijn het meer dan beu dat wielertoeristen de openbare weg gebruiken terwijl er goede fietspaden liggen, maar niemand durft het aan om zich bij de politici, of ergo bij de politie, te gaan beklagen, klagers laten zich nog liever door de agressieve wielertoeristen op het gezicht slaan.



foto EVER 10.01.2008 11:00u

Dagelijkse kost.

Wie in Begijnendijk / Betekom rondtoert wordt inderdaad tot vervelens toe geconfronteerd met hopen wielertoeristen die op de rijbaan fietsen, we hebben daarvan tientallen foto's als bewijsmateriaal.

Zeer Agressief.

Wie tegen de wielertoeristen zelf opmerkingen durft te maken, krijgt meteen geroep en getier terug en riskeert een pak rammel te krijgen. Het resultaat is dat automobilisten gefrustreerd achter de fietsers blijven

rijden om, eens ze hen kunnen inhalen, extra gas te geven en sneller gaan rijden om de verloren tijd in te halen.

Niets aantrekken.

De fietsers die u hier op de foto ziet hebben we ruim drie

kilometer, noodgedwongen, moeten volgen, toen we eindelijk de mogelijkheid hadden om ze in te halen, lachten ze ons gewoon uit toen we opmerkingen maakten. Is het niet de taak van de lokale politie om toe te zien en op te treden ?

MORSE-Press



Morsum Magnificat



UPP

Erik Verbeek - ©