

Cannabis in Begijnendijk IV. Hoofdredacteur Morsum Magnificat dient klacht in.

Betekom / Begijnendijk 12 juli 2007.

In de zaak van de artikels over Cannabis in Begijnendijk gaat het van kwaad naar erger, na de dreig e-mails, worden het telefonische bedreigingen, de agressor heeft daarbij de lef om zijn telefoonnummer zelfs niet af te stoppen, waardoor hij meteen geïdentificeerd werd.

Telefonische bedreigingen.

Even vóór twintig uur rinkelt de telefoon op de redactie van Morsum Magnificat, om 19.51u om precies te zijn. De beller heeft het op de hoofdredacteur van Morsum Magnificat gemunt en eist dat de, volgens hem, onzin op de website onmiddellijk stopt of anders zal hij de hoofdredacteur wel vinden en dies meer.

Geen schrik.

Het getuigt van grote lef iemand te bedreigen vanaf een telefoontoestel waarvan het nummer doodgewoon op het digitaal toestel van de bedreigde verschijnt, maar blijkbaar heeft de man veel lef, ofwel (te) veel gedronken ? Stuur de "Police" maar op mij af, die bijten niet, zei de man, ik heb daar geen schrik van, het is de eerste keer niet, voegt hij er fier aan toe.

Gesprek opgenomen.

Niettegenstaande hij wordt gewaarschuwd dat het gesprek op band wordt genomen, kan hem dat niets schelen, doe



De hoofdredacteur van Morsum Magnificat stapt om 10:31u. het wijkkantoor te Begijnendijk binnen om klacht neer te leggen tegen DVB.

maar, zegt hij en gaat gewoon verder met zijn dreigementen.

Klacht.

Vandaag werd er bij de politie van Begijnendijk klacht ingediend, bovendien zal eveneens een klacht met Burgerlijke partijstelling bij het Parket te Leuven worden ingediend, ook de juridische dienst van de UPP en de VJV zal worden ingeschakeld.

Erik Verbeeck © MORSE-Press VOF

