

Vlaams Belang te Meise, waarom niet te Laken

Waarom geen “Mars op Laken” ?

Betkom / Meise 11 juli 2007.

Naar aanleiding van de Vlaamse nationale feestdag zal een delegatie van het Vlaams Belang de 11 juli-boodschap van Vlaams Belang-voorzitter Frank Vanhecke kracht bijzetten met een actie aan de Nationale Plantentuin te Meise. Voor het Vlaams Belang staat die Plantentuin immers symbool voor de bouwvallige toestand waarin België verkeert. De Nationale Plantentuin moest als gevolg van het Lambermontakkoord al jaren zijn overgeheveld van het federale naar het Vlaamse niveau. Door het communautaire gekrakeel valt de Plantentuin vandaag echter nog steeds niet onder Vlaamse bevoegdheid, met alle gevolgen van dien: de serres staan op instorten.

En de “Mars op laken” ?

Tijdens de persconferentie van 27 juni 2007 (zie website MM) aan het Madouplein waarin ondermeer de 11 juli campagne werd aangekondigd, stelde Morsum Magnificat aan de Vlaams Belang kopstukken nog maar eens voor om een “Mars op Laken” te organiseren, “We zullen het aan het bestuur voorstellen zei Frank Vanhecke ...

Schrik ?

Is er nog iemand die nog weet hoe de Waalse terroristen in 1960 nav van de Eenheidswet sabotagedaden aan de spoorlijnen van de NMBS pleegden ? De Walen gingen toen dermate tekeer, dat het leger diende ingeschakeld. Hiermee willen we zeggen, dat de Vlamingen “Slappe-lingen” zijn en de Walen de kaas van de Vlaamse kaasplank komen jatten.



foto Vlaams Belang - repro Morse-Press VOF

Een “Mars op Laken” durft de leiding van het Vlaams Belang niet organiseren omdat de hardroepers wellicht geen 500 manifestanten bij mekaar krijgen om aan de Saxen Coburgs duidelijk te maken, dat de Vlamingen de boycot van Laken meer dan beu zijn !

Zijn Vlaams Belangers zijn leeuwen zonder nagels of tanden en ze kunnen amper brullen ? Het is een morele verplichting de Vlaams Belangtop haar kiezers een hart onder de riem steken en laten zien dat ze écht voor Vlaanderen zijn en niet voor “Eigen politiek belang eerst” !

