

Vlaams Belang voor eigen volk te Antwerpen. Propagandamachine om malaise in gemeenten te camoufleren.

Ternat / Antwerpen
09 December 2007.

Voor haar dertigjarige bestaan heeft het Vlaams Blok / Vlaams Belang, voor eigen volk / aanhang, in Antwerpen nóg maar eens haar propagandakracht getoond. De situatie in de nationale politiek én het toenemend succes van Lijst De Decker, verhoogde het "Peptalk" niveau van de kopstukken van het Vlaams Belang.

Verhofstadt.

Het klopt dat Guy Verhofstadt geen regering zou mogen helpen samenstellen, het Vlaamse kiespubliek was duidelijk, maar tot spijt van wie het benijdt, de stoere taal van Marijke Dillen ten spijt, is het nog altijd "Laken" dat de lakens uitdeelt.

Zoals vanouds krijgen enkele politici de wind van voor, ook Jean Marie De Decker is dit keer kop van jut. Wat een verschil met de nieuwjaarsreceptie van januari 2007 toen dezelfde Jean Marie De Decker de portefeuille van West Vlaanderen kreeg aangeboden, wat toen aanleiding was tot de Morel rel !

Malaise.

Wat uit de schijnvertoning te Antwerpen niet naar voren kwam is de schrik die het Vlaams Belang heeft voor het alsmaar toenemend succes van LDD, het Vlaams Belang scoort enorm slecht in de gemeenten, er is overal geklungel en ruzie in de hoogste graad.

Gemeenten.

We nemen Rotselaar als voorbeeld, daar werd Professor Emeritus Luc Lamine, ooit nog juridisch adviseur van het Vlaams Belang, vervangen door Stijn Hiers die vanuit Brussel (als loopjongen van Johan Demol) het Rotselaarse Vlaams Belang dirigeert, buiten hemzelf is er nog één Raadslid dat gedwee in het spoor van yuppie Stijn Hiers moet lopen. We hebben Johan Demol gewaarschuwd dat hij de laatste "stoot" van het Vlaams Belang in Rotselaar nog niet gezien heeft.

Herent, Genk, Begijnendijk.

Omdat diverse Vlaams Belangers overstappen of, zoals in Genk, uit de partij worden gezet, neemt LDD overal en systematisch de drenkelingen van het Vlaams Belang aan boord.

Het grootste probleem van het Vlaams Belang ligt erin dat ze op gemeentelijk vlak veel te weinig bekwame mensen hebben. Ze zijn, zoals bijvoorbeeld in Rotselaar, niet eens in staat om een fatsoenlijke oppositie te voeren, laat staan regeren.

Meedoen.

De grootste stommiteit die de regerende politici maken is het Vlaams Belang niet te laten meespelen, indien ze dat doen dan zal het naar Nederlands voorbeeld (Lijst Pim Fortuin) het snelst afgelopen zijn. Maar politici zijn zo machtsgeil dat ze zelfs dát risico niet durven lopen, het zou maar eens gebeuren dat ze tijdelijk aan macht zouden moeten inboeten, nog liever de bevolking en hun kiezers verloochen !



foto EVER

Stijn Hiers - Best langs achter, met de rug naar de fotograaf, dat deed Stijn vandaag te Antwerpen de ganse dag.....