

Hoe dikwijls kan Verhofstadt ons nog beliegen en bedriegen ?

Alle journalisten zijn de listen van Verhofstadt van 25 mei 2007 alweer vergeten .

Ternat / Brussel,
08 januari 2008.

Na de persconferentie van 25 mei 2007 in de Residence Palace (IPC) te Brussel stelde Morsum Magnificat meteen de vraag aan Verhofstadt of er nog één Vlaming is die gelooft wat hij en Reynders daar waren komen vertellen maar de sluwe vos, Verhofstadt, had meteen een kwinkslag klaar om de leugen met slagroom te omfloersen.

Leterme en Het Laatste Nieuws.

Nog dezelfde dag bevestigde Yves Leterme in het VRT Journaal de stelling van MM, hij noemde het een verkiezingsbegroting. Luc Van de Keylen schreef daags nadien hetzelfde als wat Morsum Magnificat de dag voordien na de persconferentie had gezegd.

Liegen en blijven liegen.

Niettegenstaande iedereen weet dat Verhofstadt en Reynders op 25 mei, voordien en ook nadien, niets anders doen dan liegen en ons bedriegen, blijft de klassieke pers onvoldoende de aandacht trekken op de leugenachtige regeringspolitiek.

Afgestraft afgezwakt.

Al heeft de pers het onvoldoende gebracht, toch heeft de bevolking Verhofstadt en zijn VLD afgestraft, maar de Koning heeft alle Vlamingen in de hoek en voor schut gezet en de brave Vlaamse leeuwen kropen allemaal in de kattenmand en ondergaan de straf om de welvaart voor Wallonië en de miljardenstroom verder mee op peil te blijven houden.



De foto's van 25.5.2007 waar Verhofstadt en Reynders ongehinderd volop voor de pers mochten liegen.

MORSE-Press



Morsum Magnificat®



U P P

Erik Verbeeck - ©