

Kraan Michielsens raakt hoogspanningskabel. Menselijke fout of onvoldoende opleiding én werftoezicht.

Ternat / Erembodegem
05 December 2007.

Waarom er maar altijd gebouwen moeten worden opgetrokken onder hoogspanningslijnen is niet te begrijpen. In de regio Aalst is het nu op één jaar tijd al de derde keer dat er een ongeval gebeurde, telkens met heel veel geluk dat er geen noemenswaardige gevolgen waren, dat was vandaag opnieuw het geval.

70.000 Volt kabel op de autobaan.

Mercedes bouwt in Erembodegem een complex, vlak onder de 70 kV en vlak naast de 150kV hoogspanningslijn van Elia.

Vandaag rond 10.00u. diende Kranen Michielsens, in opdracht van International Metal Works uit Tessenderlo, hijswerken uit te voeren onder de 70kV lijn, Jos M. van IMW was ter plaatse, ook de aannemer International Building Organisation was er, maar toch liep het mis, hoe kan dat, zaten de verantwoordelijken aan de koffie ?

Veiligheidszone.

Volgens de verantwoordelijke van IOB mocht Michielsens 14,50m hoog komen, alles was goed uitgelegd, maar toch liep het mis, uitleggen kunnen ze allemaal...



Kranen Michielsens mocht 14,50m hoog hijsen, maar ging toch veel hoger want volgens onze laser hing de 70kV kabel op die plaats minstens 20 m. hoog.

Volgens de lasermeting van MM hangt de 70kV kabel daar minstens 20m hoog. Rekening houdend met de veiligheids-marge had de kraan tot 17m. mogen komen, maar kwam dus hoger. Welke uitleg is daarvoor ?

Zes maand.

De uit Oostende afkomstige machinist van Michielsens werkt voor de zetel te Gent. De man werkt nog maar zes maanden bij Michielsens, "ik weet zelfs niet wie mijn baas is" zei de man, "ik heb hem nog niet gezien". We weten dat er met de afdeling van Michielsens te Gent in het verleden ook al moeilijkheden waren qua veiligheid op werven, een jonge Ingenieur (Pieterjan) werd toen, na herhaalde problemen, de baan uitgestuurd.

I.M.W.

Hoe het mogelijk is dat al die verantwoordelijken op de werf aanwezig zijn en een kraan toch de 70kV leiding raakt die afknapt en op de autobaan valt, is ons een raadsel. Veel geluk hebben ze wél gehad. Bij IMW te Tessenderlo beloofden ze ons te bellen, maar we hoorden van Jos Mertens niets, nogal wiesde, als ze wat te verbergen hebben ze liever dat Morsum Magnificat ver uit de buurt blijft !

