



OCMW van Begijnendijk.

Advocaten van de duivel.

Ternat / Begijnendijk
28 september 2007.

Wanneer een "Sociale" dienst al zóver met de plaatselijke politiek verbonden is dat het daardoor haar sociaal maatschappelijk draagvlak verneukt en geïndoctrineerd door de lokale politiek in deze moderne tijd mensen zonder kledij, persoonlijke spullen op straat zet is dat zondermeer barbaars, wel, het OCMW van Begijnendijk heeft de trofee van "Barbaarsheid" binnengehaald.

Advocaten van de Duivel.

Tot vorig jaar stond Advocata Patricia Stevens (MGB) aan het hoofd van het OCMW van Begijnendijk, in haar legislatuur presteerde de Advocaat het om steunzoeker Danny L., een terminale kankerpatiënt, tot aan zijn dood (zie MM 140) de duivel aan te doen ! Het OCMW van Begijnendijk verloor onder haar leiding een rechtszaak voor de Arbeidsrechtbank van Leuven omdat 500 euro van Danny werd terug gevraagd. Maar het OCMW van Begijnendijk maakte niet alleen Danny het leven zuur, ook diens zoon Joeri werd niet gespaard.

MGB.

Maar behalve de meerderheid van de Begijnendijkse wringers die MGB stemden omdat ze op de ene of andere manier er beter van worden of permanent uit hun handen eten, zijn er toch links en rechts opposanten die tegen de partij van wijlen Bèreke VERHAEGEN (Moderne Gemeente Belangen) een vuist ballen. Die partij bouwde haar overwinningen niet op met intellect, maar met omkooptechnieken (pinten, koffie, wafels, koekenbak, etc.) en het oogluikend toestaan van ondermeer illegale praktijk-

Lisette Verbeeck.

Tussen de MGB getrouwen van Bèreke fonkelde een ster. Een dametje, dat al vroeg weduwe werd, genoot volop de steun en de aandacht van Verhaegen en dat legde de laaggeschoolde dame geen windeieren en ze klom, zonder enig diploma op het sociaal vlak, dus weinig benijdenswaardig, op tot huidig Voorzitster van het OCMW.

Zoals anderen van de MGB stal is het dametje op haar verkiezingsdrukwerk niet vies van een leugentje, op de pamfletten zegt ze dat ze sociaal,

vastberaden, verdraagzaam en betrouwbaar is ! Dat men een politicus nooit mag vertrouwen is een

OCMW van Begijnendijk wordt opnieuw voor de Arbeidsrechtbank gedaagd

ken, zoals het optrekken van gebouwen (voorbeeld daarvan René Nijs-Van Bael).

Politieke benoemingen.

Stichter wijlen Bèreke Verhaegen had amper lagere school gevolgd en werd al snel mijnwerker, de MGB van Begijnendijk werd aldus op diens leest geschoeid, uiteraard met de politieke benoemingen idem dito. Qua benoemingen voor postjes in de gemeente mochten de "Wringers" uit Begijnendijk op uitgebreide steun rekenen van hun "Heer en Meester" wijlen Bèreke Verhaegen, achter zijn vaak loense blik school echter een keiharde realiteit, Bèreke was een dictator.

publiek geheim, maar een Voorzitster van een OCMW die mensen op straat laat zetten, zonder dak boven het hoofd, zonder noodzakelijke medicijnen, zonder reserve kledij, zonder hygiënische middelen mist alle sociale ondergrond.

Arbeidsrechtbank.

Het OCMW van Begijnendijk gedraagt zich als de Advocaten van de duivel en daarom worden ze eerstdaags, overeenkomstig de zaak van Danny L., opnieuw voor de Arbeidsrechtbank te Leuven gedaagd.

www.morse-press.be
D a g n i e u s ©



Morsum Magnificat®



Meer in MM 146

Erik Verbeeck - ©