



Maaseik

Covid, Munsterbilzen en veel meer

Als Covid-19 de reden van het overlijden van Lydia niet was, is de harde scheiding sindsdien dat wel.

Midden maart worden we om hulp gevraagd omdat een persoon zich in een feitelijke toestand van gewetensnood bevindt, dat is eigenlijk werk voor de sociale diensten of zelfs de zelfmoordlijn. Frappant is dat de vriendin van de melder in de medische wereld actief is! Maar als we denken te kunnen helpen, doen we dat, we zijn de gazet niet.

eigen berichtgeving



foto EVER

Lang verhaal

Om met een minimum aan kennis "mee" te zijn in het verhaal van Rick, een 88 jarige gewezen piloot van sportvliegtuigjes, is meer nodig dan één interview en Maaseik, waar Rick in een klein huisje woont, is een ver van Tienen. We hebben ondertussen drie keer uitgebreid met de emotionele Rick kunnen spreken, de rode draad blijft steeds het overlijden van zijn vriendin Lydia en

wat er nadien met zijn bezittingen uit het samenwonen is gebeurd. Er zijn drie aspecten aan dit verhaal, het menselijke, de verdeling van de bezittingen en tijdens de relatie de keuze van woonst, dit laatste zal Rick buiten het emotionele na het overlijden, parten spelen. Eén van de drie aspecten uitvlooien is, gezien diens overleden vriendin drie zonen achterlaat, geen eenvoudige zaak.

Rick op 29 maart aan de strooiweide van diens overleden vriendin Lydia. Door Covid-19 geen afscheid hebben kunnen nemen blijft knagen.

Emoties niet onder controle

Op de avond van 20 mei 2020 kijken Rick en diens vriendin Lydia televisie, Lydia voelde zich niet goed en Rick stelt koorts vast. Dezelfde avond wordt Lydia naar het ziekenhuis gebracht en zou niet meer terugkomen. Zonder, wegens Coronabesmetting slechts van achter een glazen wand enkel nog met een handgebaar, afscheid te kunnen nemen is Lydia op 27 mei 2020 in het ziekenhuis overleden. Op 19 mei 2020 mocht Rick in het ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik nog kort bij Lydia op bezoek. Rick zag wellicht de

bui al hangen, had zijn emoties op dat moment niet onder controle en gedroeg zich in dat ziekenhuis als zijnde in gewetensnood. Om erger te voorkomen, grepen de medewerkers van het ziekenhuis in, vooreerst Rick het goed en wel beseftte verscheen de ziekenwagen en werd hij met behulp van de sterke arm, naar het Medisch Centrum Sint Jozef in Munsterbilzen gebracht, tot daartoe. Maar wat er ondertussen gebeurde breekt de ondertussen 88 jaar geworden gewezen sportpiloot en bouwer van het sportvliegtuigje Cherry-BX23 -foto inzet- zuur op. Dat vliegtuigje en veel meer werden tijdens zijn verblijf in Munsterbilzen verkocht, hoe dat kon gebeuren onderzoeken we nog, maar de nabestaanden van Lydia zijn niet erg meegaand.

**MEER VOLGT NOG WE
ZIJN DE GAZET NIET**

