



GENT

Verslag evenement ook snel in de gazet van Koen Geens



© EVER

Eigen berichtgeving

Liga voor Mensenrechten kon weer politici strikken.



foto EVER

Hilde Crevits -CD&V- Koen Geens -CD&V- Khalid Benhaddou - Kati Verstrepen

Zoals aangekondigd met het online bericht van 01 december 2017, werd op 9 december in de El Fath moskee aan de Klapeksterstraat in Gent, door de Liga voor Mensenrechten de prijs voor mensenrechten uitgereikt aan imam Khalid Benhaddou. De prijs is een beeldje dat door Hans Klaus, de gekende gevangenisdirecteur en -huis- kunstenaar van de Liga, werd gemaakt. De presentatie van het geheel werd verzorgd door de kersverse voorzitter van de Liga, Kati Verstrepen. Twee politici waren de blikvangers, Koen Geens en Hilde Crevits. Koen Geens als de berekende koele kikker en Crevits als de losbol die zich op haar politiek toneel graag gedraagt als een ukje, maar het zijn en blijven "Tsjeven". Al op 12 december 2017 verscheen er een verslag over die activiteit in de gazet van Koen Geens.

Prijsuitreiking.

Met de stiptheid van een kwartier vertraging opende vrijwilliger Mohammed de prijsuitreiking. Wat meteen opviel is dat de eerste spreker en ook de daarop volgende sprekers allemaal de Nederlandse taal goed machtig en taalvaardig waren. Een andere Islam daar in Gent?

Liga.

Na de introductie van Mohammed was het de

beurt aan de nieuwe voorzitter van de Liga voor de Mensenrechten Kati Verstrepen. De toekenning van de prijs kadert in een jaarlijks terugkerend evenement op 10 december, dat is de verjaardag van de universele verklaring van de Rechten van de Mens en dat vormt de leidraad voor het werk van de Liga voor de Mensenrechten.

Fundamentele waarden.

De keuze van de Liga om

Links naar websites ivm dit artikel

http://www.morsum-magnificat.be/index.php?option=com_content&task=view&id=7342&Itemid=2

http://www.morsum-magnificat.be/index.php?option=com_content&task=view&id=7338&Itemid=2

© Morsum Magnificat 19e jaargang 270-02 december 2017 Liga 1/.

Morsum Magnificat® Professioneel

Is een tijdschrift dat maandelijks één of meerdere malen, zowel online als in geprinte versie, verschijnt. Het is totaal onafhankelijk en onderscheidt zich van andere tijdschriften wegens het dieper ingaan op het "maatschappelijke". De belangen van de burger staan aan de top, zonder politieke of andere inmenging waardoor onderwerpen behandeld kunnen worden die elders onvoldoende of helemaal niet aan bod komen. We bestrijden de corruptie, de incompetentie en het machtsmisbruik. Lezers kunnen reageren via de postbus of via e-mail.

Steun ons door donatie via rekening : IBAN : BE39 0688 9786 0319 - BIC : GKCCBEBB

Verantwoordelijke uitgever hoofdredacteur : Erik Verbeeck - Postbus 3 3120 Tremelo 0473 76 25 73

◀ van p. 1 een prijs uit te reiken is gebaseerd op die universele verklaring. De Liga baseert haar beslissing tot toekenning door iemand te lauweren die het voorbije jaar een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan het respect voor de fundamentele waarden die vervat zijn in de universele verklaring van de Rechten van de Mens. Volgens de Liga een ontzettend moeilijke beslissing. Aan wie de prijs niét wordt gegeven zou vrij duidelijk zijn, die lijst is zelfs heel lang, zegt Kati Verstrepen in haar toespraak. Hoe dat allemaal echt in zijn werk gaat weten we bij Morsum Magnificat -nog- niet, dat er weer politiek mee gemoeid is weten we zeker, dat bewijst de aanwezigheid van politici

bij dergelijke evenementen. Hilde Crevits was aanwezig om de laudatio over de gelauwerde uit te spreken. Van minister van justitie Koen

Geens die voor de Liga en gegeerde gast is, hoopt de Liga meer te vernemen over het mensenrechteninstituut

Kunstenaar Hans Claus.

De kunstenaar is een vaste artistieke huisbeeldhouwer van de Liga, **wij van de Liga zijn bescheiden maar strenge bewakers van de mensenrechten** zegt kunstenaar Hans Claus. Het beeld stelt voor de helft een menselijk zinnebeeld voor en is voor de helft geabstraheerd, als je deze religious man omkeert krijg je een abstracte tekening legt Hans Claus met veel overtuiging uit. Met een merkwaardige uitspraak : "**ik ben verrukt dat er andere specerijen onze Vlaamse patat komen kruiden**", deze proza toont de sympathie van de kunstenaar aan voor andere culturen en dat is een regel voor de Liga van de Mensenrechten.

Hilde Crevits.

De laudatio van de CD&V politica Hilde Crevits liep over de ganse lijn over van lof voor de Khalid Benhaddou, Crevits heeft deze winnaar van de prijs 2017 wellicht meerdere keren in haar dromen ontmoet. Khalid wilde eigenlijk profvoetballer worden, maar hij blijkt onder druk van zijn vader, toch voor verdere studies



Khalid Benhaddou,

Imam, Islam leerkracht, coördinator van het netwerk Islam experten, voorzitter platform Vlaamse Imams en auteur van het boek "Is dit nu de Islam" kreeg de prijs van de mensenrechten 2017 en het beeldje van Hans Claus. Khalid ontvangt de prijs omdat hij alles op alles zet om de polariserende tendensen in onze samenleving tegen te gaan, dixit Katia Verstrepen van de Liga voor de Mensenrechten.

te hebben gekozen. Khalid maakte al bij de eerste ontmoeting met Crevits indruk op haar, ondertussen is dat duidelijk alleen maar toegenomen.

Koen Geens.

De minister van justitie was vergezeld van twee kabinetmedewerkers, wellicht de redactiemedewerkers van de "gazet van Koen Geens" die met de regelmaat van een klok op de vloer valt. Geens had het over een uitgebreid netwerk in België van mensenrechteninstellingen. De vrouw heeft pas in 1948 stemrecht gekregen en dan is het niet toevallig dat wij nog allerlei instellingen nodig hebben om de gelijkheid van man en vrouw te verzorgen, aldus Geens. Hij weet dat er heel erg verlangd wordt naar een mensenrechteninstituut, **de pers moet dit niet te veel in de verf zetten**. Toen Zuhair Demir vertrok in zwangerschapsrust zei ze mij, "**Ons volgend kindje is een mensenrechten instituut, nu Rozanne geboren is denk ik dat het écht belangrijk is dat we dat doen**", einde citaat. Koen Geens is volgens deze redactie de sluwste Vos in het politieke bos, Geens is medestichter van het gerenommeerde advocatenkantoor Eubelius die elk hoekje van het Brusselse paleis van Justitie kent, een berekend man en koude kikker die men niet mag onderschatten.

Erik Verbeeck ©



Kati Verstrepen ▲

Hans Claus ▼

