

ASSEBROEK 16 mei 2015

300.000 euro dwangsommen voor Alain De Coessemaeker.

Klimaat- en vredesactiegroep Pimpampoentje op de bres voor dialoog



Eigen berichtgeving

© EVER



foto EVER

Andy Vermaut tijdens de boomverplanting bij Alain De Coessemaeker

De ondertussen peperduur geworden saga van de verplante Esdoorns en het verloop met de Kerselaren in de tuin van Alain De Coessemaeker uit Assebroek, escaleert langs alle kanten. Het dreigt voor de Groene activisten die Alain steunen, maar vooral voor Alain De Coessemaker zelf, een financieel fiasco te worden waarbij Alain gegarandeerd aan een boom zal hangen, zegt Andy Vermaut -foto- van de Klimaat- en vredesactiegroep Pimpampoentje in een persbericht.

Oproep tot dialoog.

Op 24 februari 2015 brachten wij in MM_235_09 de spectaculaire maar dure verplanting van twee Esdoorns die met een reuzenkraan over de daken, uit de tuin van Alain De Coessemaker werden geplukt. De bomen van om en bij de 5 Ton werden over de

daken gehesen en op een dieplader geladen om elders te worden geplant. De affaire met de bomen en de burens dreigt nu, na een recent vonnis, voor Alain De Coessemaker een totaal financieel fiasco te worden die mede het vonnis met de rug tegen de muur is gezet. De Klimaat- en vredesbeweging roept nu bij monde van Andy Vermaut in extremis op tot dialoog.

Afscheid?

Het persbericht van Pimpampoentje, op 29 april 2015 door Andy Vermaut verzonden, brengt een historiek en een relaas van de feiten en eindigt met de inhoud van een e-mail van Alain De Coessemaker waarvan Andy Vermaut van Pimpampoentje denkt, dat het een teken van afscheid is van Alain De Coessemaker. Het

luit als volgt : *"Een speciale pluim voor Andy Vermaut om de vrijwilligers te hebben helpen mobiliseren en voor alle belangrijke ondersteuning, voor Anja Hermans die ondermeer met haar 2 zeer degelijke uitgewerkte artikels in De Wereld Morgen de mensen via juiste informatie wist te*

meer p. 2 ►

Links naar websites ivm dit artikel

http://www.morsum-magnificat.be/index.php?option=com_content&task=view&id=6137&Itemid=2

© Morsum Magnificat 17e jaargang 238-06 mei 2015 Dwangsom Alain 1/2.

Morsum Magnificat® Professioneel

Is een periodiek dat maandelijks één of meerdere malen, zowel online als in geprinte versie, verschijnt. Het is totaal onafhankelijk en onderscheidt zich van andere tijdschriften wegens het dieper ingaan op het "maatschappelijke". De belangen van de burger staan aan de top, zonder politieke of andere inmenging waardoor onderwerpen behandeld kunnen worden die elders onvoldoende of helemaal niet aan bod komen. We bestrijden de corruptie, de incompetentie en het machtsmisbruik. Lezers kunnen reageren via de postbus of via e-mail.

Jaarabonnement : Online 80 euro, online sociaal 50 euro, losse nummers in kleur : 10 euro

Verantwoordelijke uitgever hoofdredacteur : Erik Verbeeck - Postbus 3 3120 Tremelo 0473 76 25 73



Alain De Coessemaeker de ochtend van de verplanting van de Esdoorns op 24 februari 2015, teleurgesteld dat Focus-tv niet op het appel was. Morsum Magnificat was al met het openbaar vervoer om 07.00u. in Assebroek ter plaatse.

◀ van p. 1

mobiliseren, voor Stijn Bruers die ondermeer de pagina Red de bomen, annuleer de dwangsom opstartte, voor Luc Vanneste om met

Lappersfortpoeziebos Poeziebosnetwerk de situatie steeds is blijven volgen en een brief aan de minister van justitie heeft geschreven, voor Veerle De Smaele die 2 heel degelijke artikelen schreef voor de

plaatselijke omroep, voor de dichters die gedichten schreven over mijn strijd zoals Paul Saccasijn, Marcus Cumberlege, Peter Theuninck, Staf De Wilde en Lies Van Gasse, voor de vele mensen die mij in de rechtbank en vooral met het concrete harde zwoegen in de tuin om de wortels van de bomen voor te bereiden op een verplanting, hebben geholpen zoals Andy Pitteman, Dimitri Konings, Mary Ska Jane, Yves de Smedt, Michel Verhaeghe, Johan Bultiau, Ines De Meyer, Nico Lamote, Thomas De Clerck, Andre Van de Kerckhove, Nyawa Africaa, Luc P Stienne, Bruno Vandevyvere, Froshfreund Maxim, Benny Verhiest, Joram De Ryck, Sandra Jennekens, Inge en alle vrijwilligers die ik hier nog vergeten ben en voor alle nationale en internationale vrienden die de strijd mee hebben geleefd, in het bijzonder Camille Marino uit US die een artikel internationaal

heeft verspreid en Darren Sunderland die een heel mooi gedocumentarieerd schrift heeft opgesteld gericht aan de Europese Commissie. Mijn dank aan Wilma, Benny voor de muzikale ondersteuning en aan Andy Vermaut, Dagmar De Greef en Stijn Breurs voor de voordrachten op Earth Day-Sing for the Trees en aan alle aanwezigen over de 3 jaar. Dank aan alle mensen die mooie foto's namen en aan Dries Noteboom voor het prachtige filmpje in 2013" Einde citaat.

Koppig.

Het verhaal rond deze bomen in de tuin van het ouderlijk huis van Alain, is heel lang, de vonnissen iets korter, maar het financiële plaatje disproportioneel hoog. Alain De Coessemaeker bezit een behoorlijke dosis koppigheid die hier duur dient betaald. De vraag is of het "Groen" gedachtegoed Alain niet met zijn twee voeten van de grond heeft gehaald. Dat burens met dergelijke grote bomen in een vrij smalle tuin problemen hebben, is begrijpelijk.

De enige tuin met relatief veel en toch vrij grote bomen, is deze van Alain De Coessemaeker. Het was wellicht voor iedereen beter geweest dat er een voor alle partijen aanvaardbare oplossing in de minne kon gevonden worden. Of Pimpampoeintje er nu nog in zal slagen om een dialoog tot stand te brengen en tot een goed einde te brengen is twijfelachtig.



De hinder van de bomen in de tuin van Alain heeft de burens op de heupen gewerkt, de Rechter is de burens gevolgd maar Alain wenst sommige bomen toch te behouden en dat gaat hem zuur opbreken.

Erik Verbeeck ©