



LANAKEN 09 april 2014

Buren zijn overlast rond café Mesjeu te Neerharen meer dan beu



© EVER

eigen berichtgeving



foto EVER 08/03/14 13:39

In de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 april was er volgens een buurman om twee uur alweer een hoop kabaal van klanten afkomstig van café Mesjeu aan de Kasteelstraat te Neerharen. Een buurtbewoners, waar ook klanten van café Mesjeu op diens parking komen parkeren, is het eveneens spuugzat. Gisteren 8 april zou deze laatste Marino Keulen, burgemeester van Lanaken, geïnterpelleerd hebben en die zou "zijn" politie sturen.

Mesjeu drie auto's in overtreding zijn en dat is geen alleenstaand geval.

Ook over "kris, kras" parkeren zoals uit deze foto blijkt, zijn er terecht klachten.

Maasrun.

Goede verstandhouding.

Volgens de uitbater van café Mesjeu heeft hij een goede verstandhouding met zijn naaste buren. "Het zou mij verwonderen dat die zouden geklaagd hebben" klinkt het. Wij maken de cafébaas duidelijk dat wij onze bronnen niet prijs geven, wij vragen ook niet wie er bij Brasserie Mesjeu van o.a. de CD&V -of het kerkfabriek- aan de toog komen hangen. "Het is daar een CD&V pleisterplaats" luidt het.

Terras.

"Ik maan mijn klanten 's avonds aan om niet te laat op het terras te blijven zitten, dat doe ik uitgerekend om lawaai te voorkomen. Het verwondert mij ten zeerste dat er klachten zijn. De buren mogen altijd met mij komen praten, ik zeg altijd mijn mening, ik ben geen "Ja of nee" knikker". De klachten komen echter niet over terrasklanten, maar over het na het cafébezoek luidruchtig van gedachten te wisselen in de buurt van het café.

Parkeren.

Bij deze redactie zijn al eerder klachten toegekomen over het kris- kras parkeren, dat het gebeurt, bewijst de foto. Daarover zegt de uitbater dat de politie zegt dat automobilisten moeten aangezet om op de straat te parkeren, dat belet andere automobilisten om te snel te rijden. Hier tonen we aan hoe hypocriet de politie is, in de Pannestraat hebben wij diverse meldingen geplaatst, maar er gebeurt niets. Onze foto toont aan dat bij café

Dat de uitbater het goed kan vinden met "sommige" buren, kan waar zijn, maar deze redactie heeft klachten van diverse anderen. Ook dat tijdens de Maasrun de straat ter hoogte van Mesjeu wordt afgesloten waardoor een andere handelszaak die wat verder ligt, niet bereikbaar is, de facto commerciële schade heeft. Hier zouden toch wel eens politieke motieven achter kunnen schuilen en dat is in Lanaken -en elders- schering en inslag.

Erik Verbeeck ©

Is een periodiek dat maandelijks één of meerdere malen, zowel online als in geprinte versie, verschijnt. Het is totaal onafhankelijk en onderscheidt zich van andere tijdschriften wegens het dieper ingaan op het "maatschappelijke". De belangen van de burger staan aan de top, zonder politieke of andere inmenging waardoor onderwerpen behandeld kunnen worden die elders onvoldoende of helemaal niet aan bod komen. We bestrijden de corruptie, de incompetentie en het machtsmisbruik. Lezers kunnen reageren via de postbus of via e-mail.

Jaarabonnement : Online 80 euro, online sociaal 50 euro, losse nummers in kleur : 10 euro

Verantwoordelijke uitgever hoofdredacteur : Erik Verbeeck - Postbus 57 3620 Lanaken 0473 76 25 73