



[Klaas Sloopmans](#)

Vlaams Belang – persdienst
Madouplein 8/9
1210 Brussel

GSM 0479 76 37 51
Tel 02 219 60 09
Fax 02 219 60 47

[PERSBERICHT - 10 oktober 2013]

Slachtoffer van zijn trouw aan België

Onrechtstreeks aan de basis van het ontstaan van het Vlaams Belang

Als medeonderhandelaar van het voor Vlaanderen dramatische Egmontpact in '77 lag Wilfried Martens onrechtstreeks aan de basis van het ontstaan van onze partij.

De radicale flamingant die hij in zijn jeugd leek te zullen worden was toen reeds opgeklommen en verworpen tot het symbool van het Belgische compromis, waarbij de Vlaamse belangen telkenmale werden gesmoord op het altaar van het Belgische vergelijk en van de politieke topcarrière. Later zouden Dehaene en vooral Verhofstadt hem daarin helaas nog overtreffen.

Als gezicht van de tweede staatshervorming van 1980 liet Martens zijn Vlaamsgezinde overtuiging helemaal achterwege door bijkomende grendels te geven aan de Franstaligen in de vorm van belangenconflicten. Een instrument dat ze in het kader van de BHV-wetten maar al te graag misbruikten. Maar ook de dramatische gewestwording van Brussel is een erfenis die we aan de oud-premier te 'danken' hebben. Dat Vlaanderen hierdoor de grip op zijn eigen hoofdstad verloor is -naast andere- zonder meer een historische politieke blunder.

Waar de oud-premier als mens een gewetensvolle inzet betoonde voor wat hij belichaamde aan het hoofd van België, mogen we niet vergeten welke prijs Vlaanderen heeft betaald voor zijn streven naar de weinig natuurlijke constructie van het 'nieuwe België'. Begrippen die hij daarbij hanteerde zoals "federale loyaliteit" en dies meer werden later hol en inhoudsloos.

Over onze politieke tegenstellingen heen wens ik in naam van het Vlaams Belang aan Miet Smet en aan de familie en vrienden van Wilfried Martens onze oprechte blijken van medeleven toe.

Gerolf Annemans
Voorzitter Vlaams Belang