



Lanaken 20 september 2013

N-VA Lanaken: kaasavond zonder "lokvogel Muyters"

<http://lanaken.n-va.be/agenda/kaas-en-wijnavond-met-philippe-muyters>

Uitreiking
eerste
Oorkonde
Dillen.



In de N-VA Lanaken flyer van augustus werd, buiten de gebruikelijke partijpolitieke propaganda, voor vrijdag 20 september in Hoeve Pietersheim een heuse kaasavond aangekondigd. Aan die kaasavond werd de aanwezigheid van N-VA minister Muyters opgehangen. Een opvallende inzet in de flyer zegt "minister Muyters komt naar Pietersheim in september, U toch ook?" -inzet-. Maar lokvogel Philippe Muyters liet zich, tot groot ongenoegen van enkele aanwezigen uit Gellik, niet zien. Die bewoners wilden vrijdagavond een petitie rond het RUP Dorpstraat/Kerkstraat Gellik aan Philippe Muyters afgeven, maar ze waren eraan voor het geld en de moeite.

Muyters stuurt kat.

Het moet blijken -als we Johan Pauly mogen geloven-, dat Philippe Muyters in extremis zou afgehaakt hebben wegens bezigheden in het Vlaams Parlement. Hoe dan ook, een dergelijke blunder typeert de geloofwaardigheid van de N-VA. Dat wij er zo over denken heeft alles te maken met het dossier leegstand in Lanaken. Wanneer je als partij de minister aan een dergelijk evenement, waarvoor je deelnamekosten vraagt, ophangt in de kampioenduif dan niet valt, dan sta je als partij behoorlijk in je blote kont. Het was dan van Piet van Berkel, alias Piet Van Beloven, ongepast om het

over demagogie te hebben.

Oorkonde Dillen.

Hendrik Brouns van de werkgroep Frans Custers, ontving de eerste Oorkonde Dillen uit handen van Herman Dillen, vader van de in december 2012 overleden N-VA'er Raymond Dillen. Het was Herman Dillen die in september 1994 mee aan de basis lag van de eerste herdenking van Frans Custers. Frans Custers werd geboren in Rekem op 09 januari 1891 en is een in Lanaken bekende strijder tijdens WO1 die op 22 augustus 1917 onder



De overhandiging van de Oorkonde

Duits militair vuur sneuvelde, helaas een in die tijd alledaags gegeven. Bijzonder aan deze Frans Custers was dat hij zijn militaire vrienden waardigheid gaf en het is

dát wat Herman Dillen bindt met Frans Custers, want ook hij zet zich in voor zijn medemens.

EVDS ©

Links naar websites ivm dit artikel

http://www.morsum-magnificat.be/index.php?option=com_content&task=view&id=5436&Itemid=35

Morsum Magnificat® Professioneel

Is een periodiek dat maandelijks één of meerdere malen, zowel online als in geprinte versie, verschijnt. Het is totaal onafhankelijk en onderscheidt zich van andere tijdschriften wegens het dieper ingaan op het "maatschappelijke". De belangen van de burger staan aan de top, zonder politieke of andere inmenging waardoor onderwerpen behandeld kunnen worden die elders onvoldoende of helemaal niet aan bod komen. We bestrijden de corruptie, de incompetentie en het machtsmisbruik. Lezers kunnen reageren via de postbus of via e-mail.

Jaarabonnementen ²
 Online -PDF- : 80 euro
 Online sociaal -PDF- : 50 euro
 Losse nummers in kleur : 10 euro
² BTW inclus.
 Verantwoordelijke uitgever
 hoofdredacteur :
 Erik Verbeeck
 Postadres :
 Postbus 57 3620 Lanaken.