



Utopisch Vlaams Belang: Republiek Vlaanderen, nu onafhankelijk

Vlaams Belang demonstreert vóór het Koninklijk Paleis

Het Vlaams Belang :

Naar aanleiding van het aftreden van koning Albert heeft een ruime delegatie van het Vlaams Belang zonet actie gevoerd aan het koninklijk paleis. De Vlaams-nationale partij is van mening dat dit een uitgelezen moment is om een definitief punt te zetten achter het Belgische koninkrijk.

Het Vlaams Belang heeft kennis genomen van het feit dat Albert II vanavond zijn ontslag zal aankondigen. Naar aanleiding van deze gebeurtenis, zal onze partij niet plaatsnemen in het rijtje politici dat zich straks zal verdringen om de koning te prijzen voor zijn 'inzet voor het land'.

Daarvoor heeft ook deze Saksen Coburger de voorbije twintig jaar namelijk iets te veel en iets te nadrukkelijk de zijde gekozen van de Franstalige minderheid in dit land, en zich feitelijk opgeworpen als de koning der Walen. Onze partij is evenmin de talrijke financiële malversaties in en rond de koninklijke familie vergeten, die een goede illustratie vormen van de instelling.



foto Vlaams Belang

Het Vlaams Belang is in Laken nooit welkom geweest, deze actie is dan ook een gevolg daarvan.

In tegenstelling tot de andere partijen, kijkt het Vlaams Belang niet uit naar de troonopvolging, maar spreekt onze partij de hoop uit dat koning Albert de Tweede meteen ook de laatste koning der Belgen zal zijn geweest. De monarchie is een aftandse, geldverslindende en ondemocratische instelling die niet thuis hoort in het Vlaanderen

van de eenentwintigste eeuw. Laat ons dit momentum daarom aangrijpen om het debat op gang te brengen over de rol, de toekomst en wat ons betreft het einde van de monarchie.

Gerolf Annemans.
Voorzitter Vlaams Belang

NVDR.

Dat het Vlaams Belang zich vandaag op deze wijze manifesteert is begrijpelijk. Laken ontvangt belastinggeld van alle Belgen, maar het kiespubliek van het Vlaams Belang en de partij zelf, worden gediscrimineerd en zijn er niet welkom. Albert was dus geen Koning van alle Belgen

Erik Verbeeck ©

Morsum Magnificat® Professioneel

Is een periodiek dat maandelijks één of meerdere malen, zowel online als in geprinte versie, verschijnt. Het is totaal onafhankelijk en onderscheidt zich van andere tijdschriften wegens het dieper ingaan op het "maatschappelijke". De belangen van de burger staan aan de top, zonder politieke of andere inmenging waardoor onderwerpen behandeld kunnen worden die elders onvoldoende of helemaal niet aan bod komen. We bestrijden de corruptie, de incompetentie en het machtsmisbruik. Lezers kunnen reageren via de postbus of via e-mail.

Jaarabbonementen ²
Online -PDF- : 80 euro
Online sociaal -PDF- : 50 euro
Losse nummers in kleur : 10 euro
² BTW inclus.

Verantwoordelijke uitgever
hoofdredacteur :
Erik Verbeeck
Postadres :
Postbus 57 3620 Lanaken.