

De heer Rik VANDERHOVEN  
Zonechef PZ Voeren  
3790 Voeren

Datum : 12.11.2003

Ons kenmerk : hb/politie-suggesties2004

Uw bericht van : —

Contactpersoon : huub broers, burgemeester (0476.97.99.40)

Geachte heer commissaris,

Naar aanleiding van uw bericht inzake de thema-acties verkeersveiligheid 2003, ben ik even bij mezelf te rade gegaan voor het volgende jaar. Ik heb m.a.w. een gewetensonderzoek gedaan en er conclusies aan verbonden. Enkele weken geleden zou ik deze brief nooit hebben geschreven, maar na "wijs en diep" beraad meen ik dat het toch wel tijd is dat ik dit doe.

Misschien heeft u al vernomen dat mij enkele weken geleden ter ore kwam dat men vanuit "politie Voeren" nogal wat kritiek uitte over de gehanteerde werkwijze van de "gemeente", lees de burgemeester. Dat vind ik dan zelfs nog niet zo erg hoor. Een gezonde mens moet daar tegen kunnen en er zijn bakens naar verzetten.

De kritiek gold dan vooral mijn "opdrachten" om sneller en stringer op te treden tegen allerlei overtredingen. Volgens mijn gesprekspartners (overwegend jongeren) zou "men" (wie, waar en wanneer interesseren mij niet en wens ik ook niet te weten, maar u moet wel weten dat "men" met zekerheid politie) gezegd hebben dat "men" liever niet zou optreden tegen overtredingen en dat men het liever had zoals het vroeger was. Tja, in dat geval gaat men natuurlijk naar een politieke inschatting en dan raakt het misschien toch wel een beetje. Maar het is en blijft een feit dat dergelijke uitspraken – die mij bevestigd werden door enkele mensen – er niet toe bijdragen om een fijne sfeer aan te houden en er nog minder toe bijdragen om goed functioneel werk te verrichten. Ik word hier immers niet meer of niet minder dan "te raken" gezet, zoals het nogal eens plastisch wordt uitgedrukt.

Uiteraard vinden die jongeren het fantastisch dat de politie "niet wil" en vinden ze dus bondgenoten in hun aversie tegen die "idiot van een burgemeester".

Slotom: ik heb nagedacht en ben tot de conclusie gekomen dat een veiligheidsoptreden geen zin heeft. stel dan ook voor om volgend jaar af te zien van alle projecten.

Ik verzoek u aan de mannen te vragen om geen controle uit te voeren op

- brommertjes
- drugs
- onveilige voertuigen (of papieren...)
- fout parkeren (zoals wel in de nota staat die u mij overmaakte)
- milieudelicten
- snelheid (geen preventieve noch repressieve acties meer)

- en andere verkeersovertradingen
- jongerenfuiven
- lawaai bij cafés en dansgelegenheden.

Daarentegen wens ik dan wel, ter compensatie en omdat er toch gewerkt moet worden:

- meer begeleiding van openbare festiviteiten op straat
- meer verkeersbegeleiding aan scholen
- meer afwerking van bestaande dossiers
- meer sociale activiteiten naar de bevolking toe met de begeleidende informatie

Daarenboven vraag ik dat er door deze "werkbesparing" ook nauwkeuriger rekening zou worden gehouden met het aantal overuren. Deze kunnen dan m.i. drastisch teruggeschroefd worden (of ik moest mij vergissen door mij, te minimale kennis van de werkindeling). Het zou voor de gemeente een flinke besparing kunnen opleveren.

Ook de inzet van voertuigen kan dan herbekeken worden. Ik wil u in dit verband vragen om na te gaan of het niet mogelijk is een schema op te stellen waarbij:

- overdag slechts om de 3 uren een rit door de gemeente wordt gemaakt en dan nog beperkt in de tijd
- 's nachts de activiteit wel wat wordt opgedreven (als dit syndicaal te verantwoorden is en na bespreking met onze mensen)

Geachte heer commissaris, ik ben ervan overtuigd dat dit de wrevel die nu bestaat kan wegnemen en dat niet enkel het imago van de politie bij de inwoners beter wordt, doch ook op meer sympathie kan rekenen. Ik reken er dan in stilte op dat onze mensen dit ook "sluiks" doorvertellen zodat ook mijn imago verbetert en ik niet meer als de "controleur" van alles en nog wat wordt beschouwd.

Ik beloof zelf dat ik mijn contacten met de politiediensten tot een strikt minimum zal terugschroeven om zo niet meer de indruk te wekken dat ik voortdurend op de vingers kijk van de mannen. Ik reken er wel op dat er na de invoering van de nieuwe werkwijze niet vervallen wordt in de tegengestelde richting: "we mogen niks meer doen van Huub".

Deze brief van uw bestuurlijke overheid blijft onverkort gelden tot een volgend initiatief hem opheft. Ik reken op eenieders begrip en inzet.

Met vriendelijke groeten,

Huub Eroers

burgemeester