

## Houthalen-Helchteren

-19 maart 2008-

Als provincieraadslid van Houthalen-Helchteren wens ik met onmiddellijke ingang ontslag te nemen uit de partij Vlaams Belang, en dit na een lange periode van diep beraad.

Op 24 november 1991 werd ik als jongste provincieraadslid verkozen te Hasselt en dit na jarenlange inzet en trouw aan de Vlaamse Beweging en haar aloude idealen.

Helaas waren dit ook de jaren van het beruchte 70-puntenprogramma die ik en vele andere mandatarissen totaal verafschuwden...

Een paar jaar later heb ik toen voor mezelf de keuze gemaakt dat politiek bedrijven ook nog steeds moreel verantwoord moet blijven, mijn ontslag heeft toen heel wat stof doen opwaaien...

Omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan, bleef ik zelfs na mijn eerste ontslag zeer actief binnen de Vlaamse Beweging omdat ik ondanks alles trouw blijf aan de grondslagen van diezelfde beweging, nl: Zelfbestuur/Godsvrede/Nooit meer Oorlog.

Ruim 10 jaar na deze voornoemde feiten werd ik dan lokaal aangesproken met de vraag om de samenwerking opnieuw op te starten. Het werd het begin van een onmogelijk huwelijk...

Ik heb toen onmiddellijk duidelijk gemaakt dat een aantal sociale thema's zoals bijvoorbeeld, gehandicaptenbeleid en ontwikkelingssamenwerking (om er maar enkele te noemen) een zeer belangrijke plaats innemen.

In de eerste plaats: gehandicaptenbeleid, en dit omdat mijn eigen kind 4 jaar in een rolstoel heeft gezeten (omwille van een ernstige heupziekte) en wij als ouder 4 jaar lang hemel en aarde hebben bewogen om zijn maatschappelijke aanvaardig mogelijk te maken...

Ontwikkelingssamenwerking, in onze wijk (Houthalen-Oost) is de vzw (Gam Care Belgium) al heel wat jaren succesvol actief om de hoogste nood te helpen ledigen in tal van weeshuizen en dit buiten de grenzen van Europa. Projecten waar ik vierkant achter sta!

Ook al heb ik mijn sporen "verdiend" binnen de rangen van de klassieke Vlaamse Beweging, er zijn nog tal van andere pijnpunten in onze maatschappij die haast schreeuwen om aandacht!

Na de provincieraadsverkiezingen van oktober 2006 had ik blijkbaar de naïeve hoop gekoesterd dat de partij eindelijk volwassen zou worden...

Binnen de provincieraadsfractie van het Vlaams Belang voelde ik hoe langer hoe méér de irritatie groeien omdat ik bleef opkomen voor de vrije meningsuiting.

Deze liberale principes worden binnen het Vlaams Belang enkel gedoogd als het hen goed uitkomt, andersdenkenden hebben steeds het recht om te zwijgen?

De gebeurtenissen tijdens de afgelopen provincieraad van woensdag 19 maart heeft definitief de deur gesloten. Het is genoeg geweest...

Twee frappante zaken: het voorstel van oppositielid (Lies Jans) werd haast spottend onthaald, ook al ging dit voorstel puur over de technische aanpassingen die noodzakelijk zijn om specifiek de provinciale webtoegankelijkheid voor personen met een motorische, auditieve en visuele beperking te helpen verbeteren!

Diezelfde avond werd ik ook nog eens gedwongen om het agendapunt "Steunpunt voor Oost-Midden Europa-projecten domweg af te keuren, deze kadaverdiscipline staat mijlenver verwijderd van het echte vrije liberale woord waar ik mezelf steeds méér in kan terugvinden!

Daarom ben ik vastbesloten om een vruchtbare samenwerking te beginnen met Lijst Dedecker, het is trouwens onze plicht om de vele duizenden verloren stemmen van het Vlaams Belang te helpen recupereren in onze Limburgse mijngemeenten.

In 2012 zullen we in al deze Limburgse mijngemeenten de politieke rechterzijde opnieuw op de kaart plaatsen door de bevolking een volwaardig alternatief te bieden!

Bob De Wispelaere  
provincieraadslid